



Expositie
grote branden
in
Vlaardingen
4/5



Schatgraven
en nostalgie
6/7



Seksisme en
godsbeeld
9

De Babber

Gratis huis-aan-huis-
blad voor
Babberspolder en
Vlaardinger Ambacht

Augustus 2024
Jaargang 22
Nr. 4

Samenwerking voor verbetering Muwi 1



Wethouder Ivana Somers-Gardenier en Robert Kroon van Stout Grafische Dienstverlening proosten op het 50-jarig bestaan. Foto Dick van Oosten

50 jaar Stout Grafische Dienstverlening

Drie redactieleden zijn op een zaterdag in juni in de Arnold Hoogvlietstraat. U als lezer vraagt zich af wat doen jullie daar? Dit is toch niet in onze wijk? De reden echter is dat Stout al jarenlang De Babber verzorgt en wij aanwezig zijn op de druk bezochte receptie van het 50-jarig bestaan. Echter een half uur voordat de receptie begint gaat Bas Stout naar zijn auto en komt te vallen. Hierbij breekt hij zijn heup. Gelukkig is Bas inmiddels weer thuis na de operatie en revalidatie.

Waterweg Wonen en de gemeente hebben afspraken gemaakt om samen te kijken hoe ze de wijk Muwi 1 kunnen verbeteren. Hiervoor is een intentieovereenkomst getekend. Eind 2024 weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Daar wordt hard aan gewerkt. Er is gezocht naar manieren om sneller duidelijkheid te geven. Deze duidelijkheid is er nu voor de bewoners van de Kethelweg.

Het geduld van de bewoners die nog in onzekerheid zitten wordt nog op de proef gesteld. Eind 2024 wordt bekend wat er met de rest van Muwi 1 gaat gebeuren. De bewoners worden dan uitgebreid geïnformeerd welke woningen gesloopt en welke gerenoveerd worden. Vanaf 2025 wordt er gestart met de renovatiewerkzaamheden aan de Kethelweg.

Voor de rest van de wijk geldt dat als er woningen gesloopt worden dan is dit op zijn vroegst in 2026. Dit gebeurt stap voor stap. De laatste woningen komen pas in 2030 of later aan de beurt.

Veel woningen: tussen de Van Hogendorpstraat, Kethelweg, Lobeliastraat en Meidoornstraat worden gerenoveerd. Een klein deel van de woningen wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Er worden genoeg sociale huurwoningen behouden en ook nieuwe extra woningen gebouwd.

Renovatie Kethelweg
Gestart wordt met de renovatie van de Kethelweg 151a t/m 193c. Era Contour is de uitvoerder van de renovatie. De bewoners van deze flat kunnen meedenken in een adviesgroep.

- Het gaat onder andere over:
- De isolatie van de woningen verbeteren, voor meer woongenot en energiebesparing.
 - De woningen een modernere uitstraling geven.
 - De balkons verbeteren.
 - De woningen aardgasloos maken, er komt een nieuwe installatie (geen warmtenet).
 - Kozijnen en glas vervangen.
 - Zonnepanelen plaatsen.

Sporten met Sparta Rotterdam



Sinds een paar maanden is er een toffe activiteit in onze wijk. Elke woensdagmiddag om 14.15 op de Havenspeelplaats (Prins Hendriklaan). Aanmelden hiervoor is niet nodig en iedereen is welkom.

Met Streetrulez wil Stichting De Betrokken Spartaan zoveel mogelijk kinderen en jongeren laten sporten op de pleintjes in hun eigen buurt. Dit allemaal onder de begeleiding van deskundige sportcoaches die de verschillende activiteiten organiseren.

Met het project Streetrulez vergroten en verbeteren we leefbaarheid en cohesie in de wijk. Het verhogen van de sportparticipatie en het organiseren van meer sportinitiatieven zijn het uitgangspunt voor onze dagelijkse activiteiten.

Jongeren, vanaf 16 jaar, die sportcoach willen worden krijgen de kans hiervoor een opleiding te volgen. Dit doen zij op een pleintje in hun eigen buurt. Dankzij de opleiding kunnen zij nog professioneler te werk gaan op de verschillende buurtsportlocatie.

Afscheid van Kor Broek

Na meer dan dertien jaar als fotograaf werkzaam te zijn geweest voor De Babber heeft de redactie afscheid genomen van Kor Broek.

Tijdens een redactievergadering is er een toespraakje van Freerk Duindam en worden Kor en zijn echtgenote Ina in het zonnetje gezet.

Foto Koos Reijerkerk



Gedicht

Freerk Duindam

Gelijkheid in broederschap

Gelijkheid is een utopie
Gelijkheid is een moraal
Of een utopische moraal
Voculaire verwarring ten top
Gelijk willen zijn aan die ander
Is een denkfout wat uiteindelijk
Uitmond in een depressie

Verdeling van goederen is het principe
Van rechtvaardigheid
Iedereen heeft eten, een woning,
een auto
En een kachel
Het kudde gevoel van mensen
Is de liefdesverklaring
Van mag ik dan bij jou zijn

Het is de gelijkheid van de gelijkwaardigheid
Het nestje om in te schuilen
Te overleven in een bad van
De oneindigheid van hetzelfde eten
Dezelfde auto, dezelfde woning
Verandering tast al onze broze en
verzonnen
Zekerheden aan

Tijd heelt alle wonden
Gelijkheid bestaat in het geloof
Van eenheid, die zich verstopt
In de cortex van ons brein
Gelijkwaardigheid is een groot
Geschenk verpakt in goud
De roep zal eeuwig duren
Tot in het eind van de tijd

Over gedichten

Je kunt er van houden, de woorden omarmen of achteloos er aan voorbij gaan, wel de zinnen lezen maar ze niet in je opnemen. Oudere mensen (meestal de dames) herinneren het zich nog wel, het beroemde 'poëzie-album' uit hun kinder- dan wel meisjestijd. Mogelijk doen kinderen het nog steeds. Ik zou het niet weten. Met jouw eigen 'poëzie-album' naar je oma, je zus of je broer gaan met de vraag om er een leuk, lief, aardig versje in te schrijven. Het versje wordt omringd met bloemige plakplaatjes. Trots als een pauw laat je jouw album aan iedereen lezen. 'Jij bent de zon in mijn hart, jouw haren als fluwelen krullen dansen in de wind, mijn hart brand van verlangen, et cetera.

Manier van denken

Gedichten of poëzie is een manier van denken, voelen en gedachten uiten. Iedereen denkt en voelt

van alles, bijvoorbeeld als je om elf uur in je bed ligt. Maar in een steeds harder wordende maatschappij is er bijna geen plaats meer voor de 'overdenking, wat zijn we met z'n allen eigenlijk aan het doen?' Een gedicht schrijven is een heel persoonlijke activiteit. Voor mij een creatieve manier om met de taal bezig te zijn. Bezig zijn met tekst, taal de woorden (gewoon en eenvoudig) en mooie zinnen.

Maar ook heeft het schrijven van gedichten een praktische kant. Waar mensen avond aan avond hele discussies voeren over tal van onderwerpen kun je in een gedicht in slechts enkele regels de hele discussie samenvatten.

Rondje Ambacht

Onlangs was ik op het wijkfeest en droeg daar een gedicht voor, met als thema 'muziek'. In onze wijkkrant De Babber lezen jullie in

iedere krant een gedicht van mijn hand en hoofd.

In mijn bundel 'De verborgen wereld' heb ik al mijn gedichten samengebracht. Gedichten over allerlei onderwerpen en thema's. Bent u een liefhebber dan kunt u het boekje kopen bij de reguliere boekhandel. Deze kan het voor u bestellen. Bestelnummer: ISBN/EAN: 978-94-6443-945-8. De prijs is € 16,-. De opbrengst van de verkoop is dan voor 'Sparkle' op de hoek bij Burgemeester de Bordesplein. 'Sparkle' is een activiteitscentrum voor verstandelijk gehandicapten. Dat zou een mooi cadeau zijn voor deze mensen. Na een leven lang werkzaam te zijn geweest in deze zorg is dit voor mij persoonlijk ook een bijzonder cadeau om te geven.

Een hartelijke groet
Freerk Duindam



Noteer in uw agenda

In september zal een kleinzoon van Wim Oomen in BuurtPunt de Wim Oomenzaal officieel openen. Verdere informatie volgt nog.

21 september de tweede BuurtBingo.

We hebben ons ingeschreven voor Muziek bij de Buren: zondag 24 november

Uiteraard, waarschijnlijk 26 oktober, Halloween.



Gezellig samen Laagdrempelig Bewegen!

Lijkt het je leuk om samen met anderen te ontdekken welke sport- en beweegmogelijkheden er in Vlaardingen zijn? Doe dan mee met het kennismakingsprogramma of met één of meerdere losse kennismakingslessen!

Dankzij een bijdrage vanuit het Vlaardings Sportakkoord is deelname voor inwoners van Vlaardingen gratis.

Kennismakingsprogramma

Onder begeleiding van de buurtsportcoach van Vlaardingen in Beweging ga je samen met anderen, in een vaste groep, op bezoek bij verschillende Vlaardingse beweegaanbieders.

Je kunt gratis verschillende activiteiten uitproberen. Door mee te doen kom je letterlijk in



beweging en daardoor voel je je steeds een beetje fitter. Je krijgt meer motivatie en zelfvertrouwen om te gaan bewegen en om je gezondheid te verbeteren. Maar

gezelligheid en plezier staan altijd voorop!

Je maakt kennis met: jeu de boules, fithockey, tennis, wandelen,

CoreFit, GoldenSports, sportinstuif, badminton, golf, sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut en buiten bewegen. De kennismakingslessen vinden plaats op verschillende dagen, tijden en locaties. Mocht je een keer niet kunnen, dan is dat geen probleem.

Aanmelden:

In september 2024 start er weer een nieuwe groep. Het programma is vanaf 1 augustus te vinden op onze website. Ga voor informatie en om aan te melden naar: www.stichtingvib.nl/laagdrempelig

Losse kennismakingslessen

Naast het kennismakingsprogramma worden er ook losse kennisma-

kingslessen georganiseerd. Houd onze website in de gaten, er worden regelmatig nieuwe kennismakingslessen toegevoegd, mogelijk zit er ook iets leuks voor je bij?

Aanmelden:

Ga voor meer informatie en om aan te melden naar: www.stichtingvib.nl/kennismakingslessen

Vragen

Stuur een mail naar Lucia van der Laarse, projectleider Beweging & Zorg bij Vlaardingen in Beweging (ViB): lucia@stichtingvib.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 010-3132778.



Foto Dick van Oosten

Vernieuwbouw 'Groen van Prinsterer'

Freerk Duindam

Je kunt veel zeggen van de ouders en omwonenden van 't Groen', maar niet dat ze niet betrokken zijn bij deze grote school. Het Groen van Prinsterer Lyceum neemt een kolossale en centrale plaats in binnen de twee wijken Babberspolder en Vlaardinger Ambacht. Alleen ruimtelijk en qua infrastructuur kun je niet om het gebouw heen. Als dan de gemeente en Lentiz met vernieuwbouw plannen op de proppen komen gaat de buurt rondom de school er natuurlijk van alles van merken en flink ook, reken maar.

Communicatie met bewoners

De grote zaal beneden loopt al snel vol, er is onder andere koffie en thee. De dagvoorzitter opent de avond met een welkom. Het grootste pijnpunt is de sporthal op het veld naast de school (kant Lyceumlaan).

De dagvoorzitter heeft er zin in: 'Wat moet er vanavond besproken worden?'

1. Het parkeer probleem
2. Nut en noodzaak
3. Groenvoorziening
4. Veiligheid en overlast
5. De toegankelijkheid van het gebied?'

De gemeente heeft zo zijn eigen vocabulaire om hun plannen via wethouder Koen Kegel uit te leggen, wat hij met verve doet, met behulp van de architect en ambtenaren. Aan de hand van de beelden op het grote scherm, met natuurlijk de aanwijzstok, wordt nog eens duidelijk hoe en waar die sporthal moet komen. De algemene indruk is toch wel dat locatie A en B niet de eindstreep zullen halen, wel de locatie C (de sporthal) langs de Van Hogendorpstraat. De andere sportzaal voor het verenigingsleven, turnen, judo, et cetera zou dan aan de kant van de Lyceumlaan komen. Hier worden veel kritische vragen over gesteld. Waarom? Waarom? De zorgen worden geventileerd: 'overlast, horeca, auto's, fietsen, waar?'

Parkeren

Het grootste probleem voor de bewoners is natuurlijk de ontsluiting, de parkeer mogelijkheden en de onmogelijkheden, te veel auto's op dezelfde plek(ken). De overlast die dat teweeg brengt. Alle berekeningen ten spijt van de deskundigen, architect en gemeente, zoveel auto's op zoveel vierkante meters. De bewoners blijven kritische vra-

gen stellen en uiten hun terechte zorgen. Ook zullen we rekening moeten houden met het gedrag van automobilisten.

De dagvoorzitter holt met haar microfoon in de hand, als een marathonloopster, van de ene bewoner naar de andere bewoner om de vragen en de zorgen te registreren zodat iedereen het kan horen. De sfeer wordt rumoerig, mensen denken hardop.

De voorzitter van de winkeliersvereniging van het 'Van Hogendorpkwartier' heeft zorgen dat zijn klanten geen parkeerplek meer kunnen vinden, dat kost klanten en omzet en dus geld.

Conclusie

Aan het eind van de avond somt de dagvoorzitter de punten op die nu verder uitgewerkt moeten worden:

- 1 locatie C
 - 2 planning / financiën
 - 3 besluitvorming gemeente
 - 4 omgevingsvergunning
 - 5 aanbesteding en realisatie
- Er gaat een commissie aan het werk met daarin een aantal bewoners die namens alle bewoners, ouders en omwonenden gaan meedenken en overleggen over de voortgang van de plannen. Hoort, zegt het voort.

Stadhuis-Bezoek

Deze zomer wordt als proef de gelegenheid geboden om het (oude) Vlaardingse Stadhuis te bezoeken.

De data en tijden zijn als volgt:
zaterdag 24 augustus, aanvang 14.00 uur
zaterdag 14 september (Open Monumentendag), aanvang 13.00 uur en 14.00 uur.

Vooraf opgeven (t/m woensdag vóór de rondleiding!) is noodzakelijk.
Er kunnen maximaal 20 personen mee en vol = vol.

Bij het opgeven is de naam, e-mail en telefoonnummer en het aantal deelnemers uit het gezin nodig. De kosten bedragen € 2,- per deelnemer (voor het organiserende ServiceTeam Vlaardingen), gaarne bij de start contant en gepast te betalen.

De rondleidingen worden gegeven door stadsgidsen van het ServiceTeam en duren ongeveer een uur. Elke deelnemer dient zich bij aanvang bij de receptie in de hal te identificeren met paspoort, identiteits- of rijbewijs.

We verzamelen ca. 10 minuten voor aanvang voor het stadhuis op de Markt, ook kinderen (vanaf ca. 8 jaar en onder begeleiding) kunnen aan de rondleiding deelnemen. Vanwege alle trappen is een redelijke lichamelijke conditie noodzakelijk.

Opgave alleen mogelijk via de website: www.serviceteam-vlaardingen.nl/agenda
Voor evt. vragen: info@serviceteam-vlaardingen.nl
Na afloop van deze serie wordt er geëvalueerd en bepaald of er méér rondleidingen zullen komen.



Jubileum Vlaardingse stadsbrand 1574:

Expositie grote branden in Vlaardingen door de jaren heen



Honderden brandweerlieden proberen de brand te blussen. De mannen in de witte pakken zijn van de bedrijfsbrandweer van E.N.C.K./ Delta Chemie. Foto Ronde, collectie Stadsarchief Vlaardingen

Hjalmar Teunissen en Erika Verloop
Stadsarchief Vlaardingen

Op 2 juni 1574 wordt Vlaardingen door een verwoestende brand vrijwel volledig van de kaart geveegd, dit jaar 450 jaar geleden. De Grote Kerk, de molen op de Kortedijk, het stadhuis en een groot deel van de woonhuizen: alles gaat in vlammen op. Hoogstwaarschijnlijk zijn er hierbij geen slachtoffers gevallen: de brand is doelbewust door de Geuzen aangestoken om te voorkomen dat oprukkende Spanjaarden de stad als verschansing zouden kunnen gebruiken. De Vlaardingse bevolking is dan al gevlucht naar Schiedam. Het heeft vele jaren geduurd voordat Vlaardingen deze ramp te boven is gekomen.

Het Stadsarchief Vlaardingen staat stil bij deze historische gebeurtenis met twee tentoonstellingen over branden in Vlaardingen door de jaren heen. In het Stadsarchief zelf is een overzicht te zien van enkele grote branden in Vlaardingen. In het Stadskantoor aan het Westnieuwland is aandacht voor de brandweerramp van vrijdag 9 februari 1951 in de Koningin Wilhelminahaven. Hierbij zijn vijf Vlaardingse brandweerlieden om het leven gekomen.

Pakhuis fa. A.W. Schippers
De oudst bekende foto van de verwoestende gevolgen van een brand in Vlaardingen is gemaakt in 1907. Deze brand ontstaat in de vroege morgen van zondag 12 mei in het pak-



Uitgebrande pakhuizen aan de Koningin Wilhelminahaven ZZ na de brand van 12 mei 1907. Op de achtergrond wordt nog nageblust. Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen

huis van de fa. A.W. Schippers aan de zuidzijde van de Koningin Wilhelminahaven. De politie kan weinig uitrichten met de slangenwagen, waarna de brandweer met klokgelui wordt gealarmeerd. De brandspuiten – waaronder de enkele maanden eerder aangeschafte motorspuit met paardentraction – laten echter op zich wachten. Ondertussen wakkert de vlammenzee steeds ver aan. Het vuur slaat over naar de aangrenzende pakhuizen van de firma Jacs.

Vogel & Co, die vol liggen met uiterst brandbare netten, zeilen, touwwerk en fust. De brandweer staat hier machteloos tegenover.

De Nieuwe Vlaardingsche Courant van 15 mei 1907 schrijft: 'Te zes uur lag het grootste deel van de drie grote pakhuizen tegen den grond. Alleen een paar stukken zwartberookte muren stonden overeind. En daar binnen zag men het treurig overblijfsel voor zooveel men-

schenarbeid, nog brandende tonnen, walmende netten, overblijfselen van rijwielen, door de groote hitte van het vuur tot een klont samengesmolten'.

Volgeladen met benzine

Toch is er een nóg oudere 'brandfoto,' maar dan van een brand niet in, maar bij Vlaardingen. Deze brand ontstaat op 22 augustus 1903. Op die dag vaart de 'Rose' voorbij, een houten driemaster met kapitein James Bowden aan boord. Hij

legt aan bij een dynamietbergplaats, zijn schip is volgeladen met benzine. 's Ochtends om half acht gaat het vreselijk mis: een enorme explosie slingert het dek met alles wat daarop staat metershoog de lucht in. Kapitein Bowden wordt ook weggeslingerd en belandt zwaar verbrand in de rivier. Drie matrozen en de stuurman banen zich een weg door de vlammen en verliezen daarbij al hun hoofd- en baardhaar. Ze stappen in een boot en slagen erin om hun gewonde kapitein aan boord te trekken. James Bowden is echter al overleden. Zijn lichaam wordt naar Begraafplaats Emaus overgebracht en daar later begraven.

Broekmans Magazijn van Feestartikelen

Dat is niet het geval bij de brand die in de middag van 26 augustus 1935 uitbreekt bij Broekmans Magazijn van Feestartikelen. Deze brand ontstaat op de bovenste verdieping van het pand Hoogstraat 155. Broekmans handelt in 'lampions, ballons, schilden, guirlandes, wasfakkels, serpentine, vlaggen, en nog vele andere feestartikelen'. De brandweer wordt onmiddellijk gewaarschuwd en is snel ter plaatse. Van de Hoogstraatzijde wordt het vuur bestreden met één motorspuit en een 'vuurvretter' met vier stralen. Van de zijde van de Westhavenplaats aan de achterkant van het gebouw zet de brandweer bovendien nog een motorspuit in en een 'vuurvretter' met twee stralen. Binnen een half uur is de brandweer het vuur geheel meester.



De 'Rose' staat in lichterlaaie. Aan de kant kijken honderden mensen nieuwsgierig toe. Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen



De dag na de Kofa-brand: het centrum ziet eruit alsof het getroffen is door een bombardement. Foto collectie Stadsarchief Vlaardingen

Centrum rond Hoogstraat in vlammen

Sommige oudere Vlaardingers weten het nog als de dag van gisteren: de brand bij Kofa van 20 november 1947. Oud-brandweerman Leen Maat schrijft in zijn 'Water en vuur in oorlog en vrede': 'Omstreeks 3 uur in de nacht van 20 november 1947 ontstond de brand in het Kofa-magazijn, waarschijnlijk door een gaskachel en zette het tegen Sint Nicolaas volgestouwde warenhuis zonder brandwerende wanden van voor tot achter in brand. Toen mijn vader (Teunis Maat) als één van de eersten op de Hoogstraat arriveerde, sprong door de enorme hitte één van de grote etalageruiten en sprong tegelijk één van de ruiten van het Kofapand aam de overzijde in diggelen. (...) In korte tijd was er sprake van een ware vuurstorm in het meest brandbare deel van het oude centrum van Vlaardingen.' Er vallen gelukkig geen slachtof-

fers, ook dankzij de massale inzet van de brandweerkorpsen, maar een groot deel van de binnenstad is verwoest.

Vlaardingen ontsnapt aan een ramp

Op dinsdag 5 november 1963 gaat het vreselijk mis bij E.N.C.K./Delta Chemie. Er breekt brand uit in een opslagloods van mengmest, deze slaat na verloop van tijd over naar de zwavelafdeling. Er ontstaan dikke giftige rookwolken. De bedrijfsbrandweer, de brandweerkorpsen van Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam, blusboten van de Havendienst Rotterdam: alles wordt uit de kast gehaald om deze brand te bestrijden. De evacuatie van Vlaardingen wordt al voorbereid, maar gelukkig waait de wind uit het oosten. Wel moet later een aantal Maaslanders hun huizen verlaten. De brand trekt veel aandacht, met zelfs een bezoek van minister-president mr. V.G.M. Marijnen, de

minister van Binnenlandse Zaken mr. E.H. Toxopeus en de commissaris van der Koningin in de provincie Zuid-Holland mr. J. Klaasesz. Burgemeester Heusdens is later 'ontzaglijk dankbaar voor de goede afloop'.

De brand is een van de oorzaken van een andere houding naar de industrie. Er komen meer vragen over de veiligheid én overlast. In het Nieuwe Dagblad van 6 november 1963 ('Stilzwijgen van B. en W. over luchtverontreiniging door veel raadsleden gehegeld') staat dat Vlaardingen hard toe is aan een openhartige en doelmatige voorlichting: 'Het ligt voor de hand dat de wilde geruchten niet zullen afnemen na de luchtverontreinigende brand'.

Bronnen

Nieuwe Vlaardingsche Courant Water en vuur in oorlog en vrede, Leen Maat (eigen beheer, 1996)



Foto's Dick van Oosten

Buurtkast

Petra van Vliet

Wendy Netten zet zich al een aantal jaar in voor de medemens die wat minder te besteden heeft. Zo doet zij de zogenaamde Wendy's Warme Hap; dit is een maaltijdservice die ook is te vinden op Facebook. Ze bereidt maaltijden voor mensen in de buurt met een kleine beurs, maar ook voor hen die het heerlijk vinden als er iemand voor ze kookt. De donaties die zij ervoor ontvangt, worden gebruikt voor buurtkinderen uit minima gezinnen. Om een extra glimlach op hun verjaardag te geven door hen te trakteren bijvoorbeeld op een leuk cadeautje en/of taart. Door dit initiatief krijgt Wendy ook veel vragen voor/over boodschappen, zo ontstond het idee om met een zogenaamde Buurtkast te gaan beginnen. Omdat ik, Petra, als medebewoonster in de wijk Wendy's activiteiten ondersteun, kan ik haar helpen door diverse aanvragen te doen om dit project te kunnen bekostigen. Waterweg Wonen draagt een steentje bij voor hun buurtgenoten en binnenkort gaan we tezamen

met hen de wijk in om nog meer bekendheid eraan te geven.

Ook de gemeente Vlaardingen heeft toegezegd. Zo kunnen we de juiste spullen aanschaffen. Wendy, handig zoals ze is, heeft het voor elkaar gekregen zelf die buurtkast te maken. Deze klus is niet onmerkbaar gebleven bij buurtbewoners die nieuwsgierig waren wat en waarvoor die kast er ging komen. Na uitleg ervan is later door lieve burens flink geholpen boodschappen te brengen om de kast te vullen. Nadat de verf opgedroogd is, kunnen gekregen en gekochte boodschappen, zoals houdbare voedingsproducten en verzorgingsproducten, in de kast worden gezet.

En zo is in de ochtend van 6 juni, met buurtbewoners, de officiële ingebruikneming van de Buurtkast gevierd.

Ook meehelpen de kast te vullen?

Neem je houdbare product(en) mee en geef ze af bij Wendy of plaats ze gewoon op een van de planken in de Buurtkast.

Adres: Van Bleiswijkstraat 10.





Marian Kalmijn

Zomaar een straat in de namiddag-zon, een banner op de stoep, het 'Rondje Ambacht' gaat weer los. Gitaarklanken komen je tegemoet en zang, Kees Kingsize speelt en zingt, 'Georgia on my mind.'

Nostalgie en een beetje avontuur. Wat is er te vinden? Schatten van op zolder?

Een tafel vol oude spulletjes, een leven lang verzameld: gereedschap, gebruiksvoorwerpen. Raadselachtig soms. Op een metalen klappertje de jaartallen 1897 en 1927 met er tussenin 30, eronder Stoomwasscherij C.D. Borgh & Zn op het reliëf van een auto. Wat kan dit zijn, kennelijk iets van een jubileum.

Internet biedt informatie. De 'Stoomwasscherij C.D. Borgh & Zn' was gevestigd in Rotterdam in de Bellevoysstraat. Een oude zwartwit foto van een rij mensen met emmers vertelt hoe in 1963, toen er zout water uit de kraan kwam, je bij Borgh gratis zoet water kon halen.

Banquetbakkerij Aalders

De hoekwoning nu doet niet vermoeden dat hier vanaf 1937 de winkel van bakkerij Aalders gevestigd was, compleet met om de hoek een automaat waar je kroketten uit de muur kon trekken. Zoon van de huidige bewoners, vierde generatie Aalders, houdt de traditie in ere achter een tafel met ijzerkoekjes en dikke speculaas. Langs de wanden oude advertenties en weekaanbiedingen, placemats in stijl op tafel. Een trotse familie Aalders houdt de geschiedenis in ere.

Handwerk, kunstnijverheid, zelf gekweekte plantjes

Rondje Ambacht presenteert op meerdere adressen sieraden, leerwerk, handgemaakte poppen, snuisterijen, brocante, plantjes. Meer dan in één 'rondje' is te doen, verzuchtte een bezoeker. Het tekent de aantrekkingskracht van 'buurten' in zoveel tuinen.

Tevreden organisatoren

De organisatoren zijn dik tevreden, zijn met name blij met de deelname van het stadsarchief met een kleine tentoonstelling over de stadsbranden in de loop van de tijden.

Het was veel werk maar het resultaat belooft alle moeite.

Rondje Ambacht 2024

Schatgraven en nostalgie



Foto's Dick van Oosten





Voor de man die geen dak boven het hoofd heeft
 Voor de vrouw die het even niet ziet zitten
 Voor de man die al zijn bezittingen in een tas met zich meesjouwt
 Voor de vrouw die gewoon dorst heeft
 Voor de man die gewoon wil vertellen hoe ziek hij was
 Voor de vrouw die zo graag wil werken
 Voor de man die zomaar even wil rusten
 Voor de vrouw die op zoek is naar de ander
 Voor de man die alleen wil praten
 Voor de vrouw die komt zeggen dat het beter gaat
 Voor de man die verdriet heeft
 Voor de vrouw die de weg kwijt is
 Voor de man die bedankt voor de lekkere koffie
 Voor de vrouw die zegt: 'Tot morgen dan maar weer.'
 Het aanloophuis mag een plek zijn voor iedere dag, voor hem, voor haar
 Voor die mens!

Groene Luiken

Joke de Zwart



Dit gedicht maakte ik als vrijwilliger van het Aanloophuis, dat afgelopen voorjaar 30 jaar bestond. Ik las het op een nieuwjaarsbijeenkomst en verwoordde hiermee de doelgroep waar het om gaat. De vrijwilligers bieden een luisterend oor op een veilige plek, waar altijd aandacht is, voor iedereen. De luiken staan open. Om de paar maanden is er een nieuwe

expositie van de mooiste schilderijen en andere kunstwerken te zien aan de Oosthavenkade 8. Er worden ook nieuwe vrijwilligers gezocht: dankbaar werk! Gewoon doen! Wat kan ik er nog meer over zeggen? Ga maar eens kijken. Iedere middag open.

Bewonersplatform Oud Ambacht

Bewonersplatform Oud Ambacht heeft in april een schaak en speelmiddag georganiseerd. Het wordt tijd om de schaak- en damtafels op het Burgemeester de Bordesplein weer eens onder de aandacht te brengen. Ook willen we spelletjes bieden voor de niet-dammers en niet-schakers. De schaakclub is uitgenodigd, folders worden verspreid, spelletjes geregeld en zelfs de koffiekar is aanwezig. Maar helaas zit het weer die middag tegen. Buitenschakers houden echt niet van regen. De speelborden en spelletjes worden meerdere malen afgedekt en weer klaargezet. Jammer, maar er zit niets anders op dan tussen de buien door alles weer in te pakken en op te ruimen.



Tussen de buien door gewoon gaan schaken! Wijkmanager Tim Veltmeijer kijkt toe.

Wacht niet met dammen en schaken tot we weer iets organiseren, kom naar het Burgemeester de Bordesplein en maak gebruik van deze mooie tafels! De schaakstukken en damstenen zijn te leen bij kapsalon Arachne en bij beautysalon Beauty Best.

Evenementencommissie Bewonersplatform Oud Ambacht
 Begin juni kleuren de straten van Ambacht vol groen en gezelligheid voor Rondje Ambacht. Meer deelnemers dan ooit dit jaar; bewoners en lokale organisaties zetten hun (tuin)deuren open voor de buurt. Er is van alles moois te zien, prachtig bloeiende tuinen, curiosa en handwerk, ambachtelijke ijzerkoekjes en ook het stadsarchief en de tuinders van het Landje van Chardon doen dit jaar mee. Lokale artiesten lopen de tuinen af voor een muzikale 'touch', en op zaterdag staat het podium op het Burgemeester de Bordesplein in het teken van de dichtkunst. We kijken terug op twee geweldige leuke dagen en willen alle deelnemers, artiesten, hobbyisten en natuurlijk bezoekers hartelijk bedanken. Op naar volgend jaar! (Zie ook pagina 6 en 7).

Nog nagenietend is de organisatie alweer in de weer voor de volgende feestjes... Op 28 september is het Burendag en hebben we voor zowel jong als oud(er) iets leuks in petto. Eind van het jaar staat ook Ambacht in het Licht weer op de planning, op 7 december. Wil je meehelpen, heb je fijne connecties of leuke ideeën? Laat het weten via info@bewonersplatformoudambacht.nl

Kijk voor meer nieuws en de 'aftermovie' van Rondje Ambacht op de website <https://bewonersplatformoudambacht.nl/> of <https://www.facebook.com/groups/bewonersplatformoudambacht>

Loop jij warm voor Oud Ambacht?

In de vorige Babber melden we dat de huidige voorzitter Kees Clement binnenkort stopt. Dus zijn we opzoek naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter werkt samen met twee andere bestuursleden en vier adviseurs en andere buurtbewoners om allerlei leuke feestjes voor de buurt te organiseren. Denk daarbij aan (picknick) concerten op het Burgemeester de Bordesplein, Rondje Ambacht en Ambacht in het Licht. Daarnaast verzorgt het bewonersplatform informatie over zaken van belang voor de buurt en onderhoudt het contacten met de gemeente. Voor een volledig overzicht van activiteiten en jaarverslagen, zie de website: bewonersplatformoudambacht.nl

Nu denk je misschien dat kost vast veel tijd en ik heb het al druk met mijn werk, kinderen enz. Doordat we met veel bewoners samenwerken valt dat best wel mee; de huidige voorzitter is er ongeveer twee uur per week aan kwijt. Maar afhankelijk van je eigen invulling kan dat meer maar ook minder zijn.

De voorzitter:

- zit de twee-maandelijkse bestuursvergadering voor;
- bereid in overleg met de secretaris en penningmeester de vergadering voor;
- voert mede de genomen besluiten uit;
- onderhoudt waar nodig de contacten met de gemeente.

De huidige voorzitter geeft je graag alle nadere informatie. Mail even naar c.clement@wxs.nl.



Foto's Dick van Oosten

Seksisme*) en godsbeeld

Marian Kalmijn

In gesprek met pastor Annabell de Jong over haar scriptie 'Sexism and the image of God'

Emoties bij presentatie onderzoek

Twaalf juni jl., een druk bezochte avond in de Bethelkerk.

Annabell de Jong, pastor in de protestantse gemeente Vlaardingen, verzorgt een presentatie over haar onderzoek 'Sexism and the image of God.'

Een onderwerp dat heel wat herkenning oproept en de gemoederen in de zaal intensief bezighoudt.

'Is er een verband tussen ons godsbeeld en de manier waarop we seksisme ervaren?'

Wat heeft ons godsbeeld te maken met de (traditionele) rolverdeling tussen mannen en vrouwen? luiden de onderzoeksvragen. Vragenlijsten aan vijftien respondenten leiden tot de conclusie dat personen met een niet mannelijk godsbeeld meer gevoelig zijn voor seksisme in hun contacten. Mensen met een mannelijk godsbeeld ervaren minder snel een situatie als seksistisch.

'Bewustwording is belangrijk, met name mannen kunnen hierin een belangrijke rol spelen,' aldus Annabell.

Naar aanleiding van die avond spreek ik met haar



Wie is pastor Annabell de Jong?

Ze steekt van wal met de feiten: Ik ben vijftien jaar getrouwd, moeder van twee dochters, geboren in 1973 in Duitsland. Ik zie mezelf als een vrolijk iemand, spontaan, die open staat voor een ander, een luisterend oor wil bieden, die mensen bij elkaar wil brengen, nieuwe wegen in wil slaan. Bijvoorbeeld met een viering gericht op LHBTI+.

Met de collega's in Vlaardingen, we vormen een team, organiseren we ook ieder jaar het kerkterras. En sinds kort het 'biertje met de dominee' in café Mes. Ik werk vierentwintig uur per week, verdeeld over drieënhalve dag.'



Je bent pastor in de Bethelkerk, wat doet een pastor? 'Mijn functie bestaat bij mensen op bezoek gaan, kerkdiensten lei

den, uitvaarten begeleiden. Maar, ...daar komt nog heel wat meer bij kijken.'

Betekenis voor samenleving

'Ik wil als kerk van betekenis zijn voor mensen in de samenleving rondom, open voor iedereen, niet alleen kerkleden. Nieuwe dingen ontwikkelen. Zo is iedereen welkom, gelovig of niet, bij de troostkantine. Mensen die een diep verlies hebben geleden vinden elkaar daar in een vaste groep voor een beperkt aantal bijeenkomsten. Aan het begin van het seizoen is er een open dag waar je kunt bepalen of je mee wil doen, daarna gaat een vaste groep verder.

We hebben een Bethelcafé voor gezelligheid en gesprek. Een ander voorbeeld is de gespreksgroep over moderne profeten.

Heeft je onderzoek en de conclusies daaruit gevolgen voor je werk als pastor?

'Bij het onderzoek kwam ik tegen dat vrouwen zich meer bewust zijn van seksisme dan mannen. Het is opgenomen in onze cultuur. Een beeld van God dat doorwerkt, het mannelijke is dominant, het ligt verankerd in de taal. Ik probeer met de taal in de kerkdienst en in de pastorale gesprekken andere beelden van God op te roepen, liefde, scheppende kracht, iemand die je niet loslaat.'

*) Je kan seksisme definiëren als elke uiting die voortkomt uit het idee dat sommige personen, meestal vrouwen, omwille van hun sekse minderwaardig zijn.



Leger des Heils en Nationale DonutDag

*Tekst en foto's
Dick van Oosten*

Het is de eerste vrijdag in de maand juni. We zijn bij de kerk van het Leger des Heils (LdH Korps Vlaardingen) aan de Magnoliastraat 41 (volgens mij de kortste straat van Vlaardingen).

Op deze dag wordt sinds 2020 in Nederland de D-dag gevierd! Nee; het heeft niets te maken met de andere 'D-Day' die op 6 juni in Normandië wordt gevierd voor de bevrijding van West Europa in 1944.

De viering van deze D-dag in Nederland heet eigenlijk Nationale DonutDag en is in 2000 overgewaaid uit Amerika. Het is bij ons een buurtfeest en dat je elkaar ontmoet en samen een geluksmomentje deelt.

Bij meer dan 80 buurthuis kamers van het LdH kan je een donut en ook wat te drinken halen. Allemaal gratis!!

Nee; de donuts van DonutDag bakt het LdH niet zelf. Ze worden gedoneerd door de lekkerste donutbakker: 'Donut Worry Be Happy'.

Veel onderwijsinstellingen in de buurt zijn eerder alweer schriftelijk op de hoogte gebracht van deze dag om vooral na schooltijd met de kinderen langs te komen. De opkomst in de Magnoliastraat is dan ook opnieuw deze keer geweldig.

Van de ongeveer 1000 verkregen donuts gaan deze snel van de hand. Na het verorberen van hun donut snellen de kinderen gauw om als eerste bij de klaar staande buitenspellen in de mooie tuin naast de kerk te zijn.

Al met al is het een leuke en gezellige bijeenkomst en genieten niet alleen de kinderen maar ook ouders volop.

Dank aan alle vrijwilligers en spelbegeleiders van het Leger des Heils, die deze middag weer tot een succes hebben gemaakt is zeker op zijn plaats.

Buitenspellen

We zien de volgende spellen: stokvangen, een enorme sjoelbak, tafel met kleurplaten, hoefijzers gooien, diabolo, koekhappen en spijkerpoepen.

Wat heeft de donut met het Leger des Heils te maken?

Ver terug in de tijd van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) aan het front in Frankrijk, deelden jonge vrouwelijke Heilssoldaten donuts en koffie uit aan Amerikaanse soldaten. Zo konden de soldaten even ontsnappen aan de ellende in de loopgraven. De zoete broodjes met het gat in het midden werden hierdoor wereldberoemd. De uitdelende Heilssoldates kregen een bijnaam en werden sindsdien 'doughnut dollies' genoemd.

Hoe beroemd is Nationale DonutDag eigenlijk?

In de Verenigde Staten bestaat National Donut Day al sinds 1938. Ieder jaar krijgen Amerikanen op de eerste vrijdag in juni bij de 'The Salvation Army' (Leger des Heils) een gratis donut en wat te drinken. De donuts worden gedoneerd door plaatselijk bekende donutmerken.

Waar worden de meeste donuts gegeten?

Nee, niet in Amerika! Maar in Canada!



‘Ludia’s Moestuin’



Het is weer zomer en alles groeit weer goed op de tuin. De appelbomen zitten vol met kleine appels die nog groot moet worden. De kruising van een bramen- en frambozenstruik heeft opnieuw rijpe vruchten en die kan ik van de takken halen. Alleen zijn er in mijn tuin niet veel scheuten van de gewone framboos te vinden. Ik kijk rond maar zie niet veel meer scheuten staan en ik hoop dat er nog een paar te voorschijn zullen komen. Alleen bij de kas staan nog wat framboostakken. Maar die waren van vorig jaar en geven geen grote frambozen meer. De druif begint uit te lopen en ik zie toch al wat kleine trosjes zitten. De rode, zwarte aalbessen zijn rijp en die kan ik plukken. De aardbeien vind ik onder wat onkruid

en gras en zijn al rood geworden. Ook zit er paar peertjes aan de perenboom. De brametakken worden weer heel lang en groeien altijd wel goed in de tuin. Het is nog paar weken wachten en ik kan alles weer gaan oogsten.

Dit jaar zaai ik niets in de kas. De kas begint al vol te raken met onkruid, theemunt en citroenplanten. Deze planten groeien snel en woe-keren door heel de kas heen. In de wintermaanden verdwijnen echter de planten door de kou.

Soms kom je op de tuin en dan zie je een dood dier liggen. Bijvoorbeeld een koolmees die in een groen net is blijven hangen en er niet meer uit kan vliegen. Gebruik daarom de netten alleen als het

echt nodig is. Ruim de netten in de winter maanden op en haal ze van de bomen en struiken. Een merel was tegen mijn raam gevlogen en lag half bewusteloos op de grond. Helaas heeft de merel het niet gered. Ook een bruin konijn heeft het niet gehaald en ligt dood bij mijn tuinhekje. Af en toe zie je een konijn lopen met rode oogjes. Die heeft dan de ziekte van myxomatose. Deze konijnen overlijden binnen veertien dagen als ze geen medicijnen krijgen.

Ik maai het gras, doe de kantjes en heg. Daarna neem ik de accu's van de trimmer, grasmaaier en heggenschaar mee naar huis. Deze kunnen opgeladen worden voor een volgende keer.

Recept

Rijstsalade



Lekkere koude rijstsalade met abrikozen en een romige dressing, heerlijk op een zomerse dag of bij de BBQ.

Ingrediënten voor 2 personen.

Peterselie
Snuf peper en zout
100 gram rijst
66/67 gram erwtes (diepvries)
1.33 geroosterde paprika's (uit pot)
2.67 halve abrikozen uit blik (of perziken)
1.33 eetlepels citroensap
2 eetlepels yoghurt
0.67 eetlepel mayonaise
0.67 eetlepel sap van de abrikozen (of perziken)

Bereiding

Kook de rijst gaar in ca. 10 minuten, voeg na 5 minuten ook de erwtes toe aan het water en kook mee. Giet daarna af en spoel af met koud water.

Meng door de romige dressing de ingrediënten door elkaar. Laat de paprika en abrikozen uitlekken en snijd in stukjes.

Doe de rijst en erwtes in een kom en voeg de abrikozen en geroosterde paprika's toe.

Doe de dressing erbij en schep alles door elkaar. Hak de peterselie fijn en schep als laatste erdoor. Laat de rijstsalade verder koud worden afgesloten in de koelkast.

Qigong in het Buurtpunt!

Maandagmiddag en woensdagavond geef ik Qigong lessen in het Buurtpunt, Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen. De lessen worden gegeven in een schone, ruime zaal met doorloop en ventilatie, op de begane grond.

Lestijden: 15.30 – 17.00 uur (maandag)
19.30 – 21.00 uur (woensdag)

Kom ook eens een les meedoen, je bent van harte welkom! Qigong is een Oosterse bewegingsleer waarbij de ademhaling centraal staat en ontspannen gewerkt wordt aan de gezondheid van lichaam en geest. De oefeningen kunnen zowel staand, als zittend uitgevoerd worden, afgewisseld met een begin- en eindmeditatie.

Leer weer tot rust te komen bij uzelf, het is de moeite waard! Meer informatie staat op de website, of bel, stuur een appje/email.

Met vriendelijke groet,
Anneke van der Sar – van Vliet
06-36273295
lingdao@ziggo.nl
www.shiatsu-coaching-lingdao.nl



Colofon

Redactie:

Freerk Duindam
Jeroen Hoetmer
Marian Kalmijn
Ludia van der Meer
Aad van den Oever
Babette Watzte
Johanna van der Zwan
Joke de Zwart

Fotografie:

Dick van Oosten

Advertenties:

Opgeven via
wikkkrantdebabber@gmail.com

Drukwerk:

Stout Grafische Dienstverlening

Oplage: 5500 exemplaren

Redactieadres:

Telefoon 06-51078000

E-mail:

wikkkrantdebabber@gmail.com

Klachten over de bezorging kunt u mailen naar
wikkkrantdebabber@gmail.com

Wikkkrant De Babber is een onafhankelijke uitgave en verschijnt zes keer per jaar.

Alles uit deze krant mag worden overgenomen mits de bron wordt vermeld.

Inleveren kopij voor oktober
4 september 2024.

Onze wijk toen en nu...



Van der Duyn van Maasdamlaan 1964. Foto Boer. Fotocollectie Stadsarchief Vlaardingen)



Van der Duyn van Maasdamlaan 2024. Foto Dick van Oosten



Kethelweg 2024. Foto Dick van Oosten



Kethelweg 17 Huize Veearts A.J.A. Qualm ca. 1950. Foto Fotocollectie Stadsarchief Vlaardingen



Emaus 1905-1910. Foto Fotograaf In 't Veld. Fotocollectie Stadsarchief Vlaardingen



Emaus 2024. Foto Dick van Oosten



Emaus 2024. Foto Dick van Oosten



Emaus 1964. Foto H.K. van Minnen. Fotocollectie Stadsarchief Vlaardingen